



2



6



8



12

Parkpaviljoen beproeft medicijn tegen eenzaamheid



Het Parkpaviljoen doet dit jaar weer graag mee aan de Week van de Ontmoeting. Met een spelletjesmiddag voor mindervaliden en een extra Samen eten met Bert. Maar het Parkpaviljoen zet zich, met zijn vele activiteiten, eigenlijk altijd al in tegen eenzaamheid. 'Bij ons is het niet een week maar telkens een heel jaar van de ontmoeting', aldus penningmeester Maarten van der Velden.

Het Parkpaviljoen is een beproefd medicijn tegen eenzaamheid. Ook mensen met een beperking weten het knusse ontmoetingscentrum aan het Beukenlaantje gelukkig goed te vinden. Op vrijdag 29 september is er, in het kader van de Week van de Ontmoeting, een extra activiteit voor mindervaliden. Het platform Inclusief Waalwijk organiseert dan een spelletjesmiddag.

"Uiteraard is iedereen welkom", benadrukt Joke Bekers van Inclusief Waalwijk. "Maar er is deze middag speciale aandacht voor mensen met een beperking. Zo is er een man uit Waspik die zelf slechtziend is en anderen graag wil leren bridgen. Ook is er een sjoelbak en zijn er allerlei gezelschapspellen aan-

wezig. Samen maken we er een leuke middag van."

Het Platform Inclusief Waalwijk bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zelf ervaringsdeskundig zijn. "Wij komen op voor de belangen van mensen met een beperking in Waalwijk", zegt Bekers. "Samen willen we de gemeente Waalwijk toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht de beperking die men heeft. Zodat iedereen volwaardig mee kan doen."

Samen eten met Bert

Een van de belangrijkste activiteiten van het Parkpaviljoen is Eten met Bert. Elke dinsdag kan men een maaltijd ophalen, elke donderdag eten de deelnemers gezamenlijk in het Parkpaviljoen.

Op maandag 2 oktober, aanvang 17.00 uur, kunnen ook nieuwe mensen kennismaken met deze activiteit. Dan is er een extra Samen eten met Bert, speciaal vanwege de Week van de Ontmoeting. "Onze huiskok Bert maakt elke week voor het betaalbare bedrag van 4 euro heerlijke maaltijden", zegt penningmeester Van der Velden. "Op maandag 2 oktober is er een extra editie, met een lekker toetje toe. Onze maatschappelijke doelstelling is mensen bij elkaar brengen, daar werken we steeds hard aan." Voor de gezamenlijke maaltijd Samen eten met Bert kun je je vooraf opgeven bij het Parkpaviljoen, kosten 4,- euro per persoon.

Het Parkpaviljoen is volledig rolstoeltoegankelijk. Onlangs zijn de (binnen) deuren nog verbreed om aan de mo-

van 14.00 tot 16.30 uur. Tegelijkertijd is er die middag de maandelijkse zomerrummikub.



Het Parkpaviljoen is volledig rolstoeltoegankelijk.

dernste eisen te voldoen. Ook zijn diverse doelgroepen thuis is het Parkpaviljoen zoals mensen met een auditieve beperking (Hoorcafé) en mensen met beginnende dementie (Geheugenpaviljoen).

De spelletjesmiddag voor mensen met een beperking is vrijdag 29 september

Deelnemers van beide activiteiten kunnen 'integreren' en samen iets doen, maar dat hoeft natuurlijk niet.

Voor alle activiteiten van de komende maanden, zie de agenda op www.parkpaviljoenwaalwijk.nl.

Voorwoord

Ook deze krant van september staat weer bomvol leuke stukjes.

De vakantie is voor de meesten van ons weer voorbij en we gaan zo zachtjes aan de herfst weer tegemoet zien.

Wil je lekker onder de mensen komen dan is het misschien leuk te gaan volleyballen of een kaartje te leggen.

In deze krant kun je lezen over de wandelingen met gids door

Waalwijk en Baardwijk, 3 indrukwekkende verhalen over

Oekraïners die nu woonachtig zijn in Waalwijk, een mooi verhaal over 'De 80' en een de prachtige organisatie voor het goede doel:

Razernij op de Wollukse Hei.

Veel leesplezier!

Vrijwilligers De Wijkkrant

Een lintje voor Jeroen Maijer



'Hé Lucy, er klopt iemand op de achterdeur. Hoe kan dat?' Jeroen staat op van de bank en ziet door de achterdeur de burgemeester binnenkomen. Daarachter komt Bob de Gouw. Daar begint iets voorzichtig te dagen bij Jeroen. Dit jaar is hij zelf degene die een lintje mag ontvangen. Een paar jaar geleden heeft hij dit geregeld voor zijn vrouw Lucy. Achter de burgemeester en Bob de Gouw volgt een parade van mensen met opgeblazen ballonnen, slingers, tafels, taart en nog veel meer feestelijke attributen. Binnen een paar minuten wordt het huis van Jeroen en Lucy omgetoverd tot een feestpaleis.

Collega's, vrienden en bekenden volgen er achteraan. De burgemeester begint haar praatje en heeft een compleet verhaal over al het mooie vrijwilligerswerk van Jeroen. Ze noemt de Speelgoedbank uiteraard maar ook Zanddonk United. Vroeger heeft hij geregeld activiteiten en rommelmarkten georganiseerd.

Ook in de Looierij, voordat het stel in Zanddonk kwam wonen, heeft Jeroen samen met Lucy regelmatig activiteiten en een rommelmarkt georganiseerd. Later in Zanddonk werd het snel meer, een barbecue, buurtfeest en klimaatstraatfeest. Daarna is de stichting Zanddonk United gestart.

Op de dag van de uitreiking van het lintje denkt Jeroen te gaan werken. Hij ontvangt van zijn baas de sleutels van de bus, de bonnen liggen erin, werd hem verteld. Jeroen is zo overdonderd dat hij dat meteen gelooft, maar hij is de hele dag vrij. Dat is maar goed ook, er komt nog de hele dag visitie.

Het komende jaar kan Jeroen nog vooruit met alle verschillende biertjes die hij ontvangen heeft. En nog veel andere cadeautjes. Hij is flink in het zonnetje gezet.

Volleybalclub zoekt sportievelingen

Gezellige en sportieve mensen gezocht Wij zijn een groepje dat iedere week even samenkomt om sportief bezig te zijn.

Wij volleyballen puur voor de recreatie, dus niet in wedstrijdverband maar toch met het idee om te winnen. Dit gaat samen met veel plezier en gezelligheid. We zijn met een gemengde groep; zowel jong als oud, dames en heren. Nu het seizoen voor de binnensport weer begint zoeken wij nog enkele sportieve en gezellige mensen om met ons mee te doen.

Als je zin hebt kom dan gerust een keertje kijken en meedoen op de donderdagavond. Je hoeft niet perse te kunnen volleyen (al doende leert men).

We zijn te vinden in de gymzaal van de Juliana van Stolbergschool, Woeringenlaan 20 in Waalwijk. Natuurlijk is de eerste maand meedoen gratis!

Voor meer informatie kunt u mij bellen D. Graafmans 0 651 97 02 15



Docenten typevaardigheid gezocht

Wegens sterke groei zijn we bij Type-tuin op zoek naar meer docenten typevaardigheid in regio Waalwijk.

Ben je enthousiast, leergierig, werk je

dolgraag met kinderen en ben je een paar middagen per week beschikbaar voor het uitvoeren van een enorm leuke freelance opdracht?

Mail dan naar info@typetuin.nl.



Een dag later konden zij samen naar het Koningsconcert. Daar mag je dan naar toe en het lintje dragen. De nieuwgedecoreerden mogen dan vooraan zitten. Dus hij zat goed in het zicht. Er waren twee verschillende koren. Na het concert is er nog ruimte voor een kopje koffie en wat lekkers, en kun je in gesprek met andere lintjesdragers. Jeroen vertelt dat hij ook op zijn werk van klanten veel reacties en felicitaties heeft ontvangen. De oorkondes van Lucy en Jeroen zijn inmiddels ingelijst.

Die krijgen nog een mooi plekje aan de muur.

DE WIJKKRANT
De krant voor bewoners door bewoners

Adverteren in De Wijkkrant?

Voor meer informatie
mail naar:
dewijkkrant@talgv.nl

of bel naar Ad de Graaf
T 06 52 40 81 69



Telefonisch contact en gemeenten

Bell zal bij zijn uitvinding van de telefoon zo'n 130 jaar geleden, nooit de impact daarvan hebben verwacht. Hij bedacht een trechtervormig apparaat met een varkensblaas als vlies. Door erin te praten trilde het vlies en werd gesproken tekst omgezet in elektrische stroom die via koperdraden bij een ontvanger terecht kwam. Het woord "telefoon" komt overigens uit het Grieks: tèle (ver) en phónè (geluid).

Wie contact zoekt met een gemeente via de telefoon moet vaak rekening houden met lange wachttijden. Niet alleen bij gemeenten. Uit data van de Klantenservice Federatie, blijkt dat het aantal wachtrijen in 2022 met 20 tot 30 procent is gestegen ten opzichte van 2021. Slechte bereikbaarheid en lange wachttijden hebben negatieve invloed op de klanttevredenheid. Uit recent onderzoek bleek dat 15% van de respondenten na 40 seconden ophangt. Tweederde wil niet langer wachten dan 2 minuten en 13% accepteert zelfs helemaal geen wachttijd.

Daarom de proef op de som genomen en op een willekeurige donderdagmiddag de telefoon gepakt en 3 gemeenten in onze regio gebeld (Waalwijk, Heusden en Loon op Zand) met een simpele vraag. En dat op vrijdagmorgen herhaald.

De gemeente Waalwijk heeft een heel ongebruikelijke ingang. Als je belt krijg je redelijk snel het volgende te horen: Heeft U een vraag voor Team WIJZ over de WMO, paswijzer, schuldhulpverlening of leerlingenvervoer druk dan toets 1 in. Voor andere vragen blijf dan aan de lijn voor één van onze klantcontactmedewerkers. Maar die lieten op zich wachten. Opvallend dat hier één gemeentelijk product naar voren wordt gehaald. Waarom geen apart nummer beschikbaar stellen?

De volgende dag hetzelfde ritueel. Weer wordt gestart met de verwijzing naar Team Wijz. Gewacht tot een contactmedewerkster zich meldde. Dat was vrij snel. De vraag gesteld en toen begon het zoekwerk. Het eerste antwoord was niet juist redelijk snel een tweede antwoord en dat was goed. En deze dame wenste de beller nog een fijne dag verder. Dit geeft de burger weer moet.

Bel je de gemeente Heusden krijg je vrijwel direct Willemijn van Hees aan de lijn. Willemijn meldt de beller dat zij de burgemeester is van deze mooie gemeente. En dat haar medewerkers je graag verder helpen Een methode die lijkt te zijn afgekeken bij Burgemeester Van Zanten van Den Haag. Die heeft een berg aan opties klaar liggen. Bij Willemijn gaat het heel wat sneller. De eerste medewerkster meldde zich al na 4 seconden.

Op vrijdagmorgen worden we wederom door Willemijn verwelkomd. Nu liep het contact moeizamer. Alle medewerkers waren in gesprek. Dat werd nog eens herhaald. Daarna de melding dat het heel vervelend was dat er niemand was om te helpen. En tot slot een herhaling met het advies om het later nog eens te proberen. Een teleurstelling dus.

De gemeente Loon op Zand neemt snel op en heet de beller welkom. Er volgt eerst een zakelijke mededeling dat het gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Meteen daar achteraan de melding dat beller de eerst wachtende is. Dat wordt 3x herhaald en dan komt er een medewerkster aan de lijn.

Loon op Zand herstelde zich de volgende dag voortreffelijk. Er was meteen een telefoniste aan de lijn. Er hoefde geen nummers te worden ingetoetst en er kwam ook geen doorverbinding. Zij pakte meteen zelf de vraag op en had vrij snel het antwoord.

Conclusie: deze gemeenten zijn redelijk bereikbaar, maar het kan altijd nog beter.

LUCOR

De vriendschapsbank: een club van heel gezellige mensen



De vriendschapsbank is een initiatief van twee betrokken bewoners van gemeente waalwijk, en Contour deTwern. Het is ontstaan in februari van 2023. De club bestaat inmiddels uit 10 mensen. Die komen eens in de maand, de eerste woensdag, om 19.00 bij elkaar in buurthuis bloemenoord. Dan is het koffie drinken en kletsen, en een activiteit maakt niet uit wat.

Ook zijn er buiten de maandelijkse bijeenkomsten uitjes gepland. Zoals kofiedrinken bij bakkertje deeg in Heusden met een rondwandeling. En een gezellige high tea bij Het Galgenwiel.

Een wandeling door het bos. Tevens is er een whats app groep waar van alles in wordt gedeeld. Zoals een vakantie in Schotland, of center parks en bezoeken aan Woudrichem en de Efteling. Zo is er een leuk contact ontstaan. De groep mag nog groeien. Er heeft een avond plaatsgevonden bij een van de leden thuis, waar ideeën zijn geopperd om samen te gaan doen. Er staat nog genoeg op de planning.



Adoptiegroen Groenstraat Waalwijk

Ik ben Cliff Arsjad en woon sinds september 2021 in de Groenstraat in Waalwijk.

Ik woon samen met mijn vrouw en onze jongste zoon in een jaren 30 woning. Voor deze woning staan 3 adoptie groenbakken, bij ons beter bekend als bewoners groen (staat op de tegel bij een van de bakken)

Toen wij er in 2021 kwamen wonen, zaten er lavendelplantjes in de bakken. Afgelopen jaar hebben we de plantjes gedurende de zomer regelmatig water gegeven, maar de winter van 2022/23 hebben de plantjes geen goed gedaan en zijn allemaal dood gegaan.

In de zomer van 2022 is er een mevrouw van de gemeente langs de deur geweest en vertelde mij dat er een budget bestaat om de bakken weer op te frissen. Ik heb in maart van dit jaar contact gezocht met mevrouw Schöll van de gemeente Waalwijk. Van haar heb ik de link voor het aanvragen van een budget gekregen.

Ik heb intussen de bakken leeggemaakt en heb er nieuwe potgrond (150 liter) in gedaan.

Ben naar Wijk en Aalburg en Dongen geweest om leuke vaste plantjes te kopen. Nu zitten de plantjes er net in, ik denk dat over een maandje het geheel er wat natuurlijker uitziet met veel mooie bloemetjes. Bijgevoegd heb ik een paar foto's van de bakken. Hopelijk hebben wij, en de rest van de Groenstraat, nog lang plezier van de bakken.

Met vriendelijke groet,
Familie Arsjad uit de Groenstraat



Gedichten

door Frank Pijnenborg

Ik ben het boek van Isa Hoes -
Over leven aan het lezen. Dan
zie je de vrouw achter
de actrice.
Daarover gaat dit sonnet.

Ze speelt haar leven
Alsof het een actrice is
Het lot heeft beslist
Haar rol is op haar lijf ges-
chreven

Ze wandelt over het toneel
Waar ze haar ziel in legt
Daar weet ze de weg
En haar kunsten deelt

Niemand weet wie ze werkelijk
is
Tenzij je haar persoonlijk
kent
Of je haar biografie leest

Dan valt weer de duisternis
Men valt op haar talent
Zoals zij is er nog nooit een
van geweest

Sinéad O'Connor is overleden.
Ik maak dit gedicht
Nothing compares to you

Niets te vergelijken met jou
Er is niets met jou te
vergelijken
Niet eens een tuin vol
bloemen

Waar jij lekker in speelde
Met bijen die vrolijk zoemden

Er is niets met jou te
vergelijken
Hooguit een vogel met zijn
lied

In de allerhoogste boom
Die zingt van verdriet

Er is niets met jou te
vergelijken
De videoclip die ik zo mooi
vond

Een wit gezicht en die
indringende stem
Tegen een zwarte achtergrond

Er is niets met jou te
vergelijken
Niet het stekelhaar op
je hoofd
Misschien de tranen om
jouw dood

Mijn vriendin had op YouTube
Morning has broken van Cat
Stevens met de tekst.
Ik las voor eerst die tekst
en ik dacht Wauw... mooie tekst.
Ik pakte mijn telefoon en ik
begon te schrijven...

Wanneer het ochtend wordt
De eerste zonnestralen
Mijn slaapkamer binnen vallen
Het zout uit mijn ogen wrijf

Als het licht de nieuwe dag
raakt
De bomen weer zichtbaar worden
En hun schaduwen over de grond
kruipen

De nacht wegsliuift als een
wezel
En de eerste geluiden van de
straat
Zachtjes hoorbaar in mijn oren
Tegen mijn trommelvliezen slaan

Dan sta ik op en kijk uit
het raam
Begin aan deze dag
Snuif de verse geur op
Van de dauw op het gras

Als dan de dag verder
verstrijkt
Leef mee met wat komt
Op mijn wandelpad
En ik loop de zon achterna

Bloembakken vullen in de Laurierstraat en Populierendreef



Op woensdagavond 17 mei, in een heerlijk lentezonnetje, hebben de bewoners van de Laurierstraat en de Populierendreef de bloembakken weer gevuld.

Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers, werd er niet alleen hard gewerkt, maar ook gezellig bijgekletst.

De straten hebben nu weer een gezellige en fleurige aanblik, waar iedereen hopelijk weer de hele zomer van kan genieten.



Wandelingen door Waalwijk en Baardwijk weer van start



Toren in Baardwijk



Toren in Waalwijk

Na een korte onderbreking gaan de wandelingen door Waalwijk-Centrum en Baardwijk weer van start. Onder leiding van een enthousiaste gids maakt u kennis met verhalen en bijzondere objecten van de stad Waalwijk en het dorp Baardwijk.

Aan de wandelingen kan zowel individueel deelgenomen of als groep of op een in overleg te bepalen dag. De individuele wandelingen vinden in de regel plaats op zaterdag. De wandelingen zijn zeer in trek dus ben er snel bij.

Zaterdag 16 september wandeling door Baardwijk aanvang 10.30 uur, vertrek

vanaf de Clemenskerk. Zaterdag 23 september wandeling door Waalwijk-Centrum aanvang 10.30 uur, vertrek vanaf het Raadhuisplein. De wandelingen duren ca 1.45 uur. Aanmelden voor 14 september voor de wandeling door Baardwijk en voor 21 september voor de Wandeling door Waalwijk-Centrum via renevanboxtel@ziggo.nl. Deelnemers ontvangen een bevestiging.

In oktober en november zijn er ook mogelijkheden om in Waalwijk-centrum een avondwandeling mee te maken langs mooie uitgelichte objecten.

Jij maakt de buurt!

Doe mee met het verbeteren van jouw wijk of buurt!

We streven er allemaal naar om in een omgeving te wonen waarin we prettig kunnen samenleven. Daarom is het belangrijk dat we er samen voor zorgen. Jij maakt de Buurt! De gemeente Waalwijk stelt jaarlijks een wijkbudget beschikbaar voor goede ideeën die de woonomgeving verbeteren. Denk hierbij aan buurtmoestuinen, adoptiegroen, zwerfafvalpakkers en activiteiten voor jong en oud.

gemeente. Heb jij een goed idee? Dan kan de gemeente kan jouw plan mogelijk financieel ondersteunen vanuit het wijkbudget.

Het wijkbudget

Het wijkbudget is bedoeld voor de hele gemeente Waalwijk en heeft als doel de leefbaarheid te verbeteren. Dit kan door de wijk mooier of groener te ma-

of verrassend. Op die manier maken jullie als bewoners de wijk nóg leuker! Hier zijn enkele voorbeelden van initiatieven die al zijn gerealiseerd dankzij het wijkbudget:

- Schaaktafels zijn geplaatst bij BaLa-De en achter het Schoenenkwartier in het centrum, bij de oude brandweertoren.
- Op initiatief van bewoners zijn de openbare speeltuintjes bij de Gerald Knuvelderstraat en de Looierij opgeknapt.
- Buurtbewoners in de Jacob Mari-

straat in Sprang-Capelle werken gezamenlijk in een moestuin, wat zorgt voor sociaal contact. Je kunt hier meehelpen met het onderhoud en genieten van koffie of thee.

Enkele bewoners hebben het trottoir aan de Pastoor Kuyperstraat omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk plantsoen. Tegels zijn verwijderd om plaats te maken voor groen dat door bewoners wordt onderhouden.

Dus kom op, laat jouw stem horen via meedoen@waalwijk.nl en draag bij aan de verbetering van jouw buurt!



Heb jij een goed idee voor jouw straat of wijk?

Wijkgericht Werken stimuleert initiatieven uit de samenleving die de leefbaarheid ten goede komen. Initiatieven moeten bijdragen aan een veiligere en sociale omgeving in één van de wijken in de gemeente Waalwijk. Ook moet er sprake zijn van cofinanciering en/of coproductie tussen bewoners en de

ken, of door bewoners met elkaar te verbinden.

We staan altijd open voor jouw ideeën! Heb jij een leuk initiatief of idee maar weet je niet zeker of het haalbaar is? Geen probleem! Laat het ons weten en wij zullen kijken of we jou kunnen helpen met tips, ons netwerk en/of een financiële bijdrage. We moedigen alle aanvragen aan, groot of klein, normaal

Wie wil er een kaartje leggen?

Kaartclub "De Vrolijke Kaarters" zoeken nog enkele leden die het kaartspel rikken beheersen.

secretaris Gerrit v/d Kemp
tel 06-2861846 of de voorzitter
Piet Stubbe 06-48093022

Mailen kan ook :
gerrit83@outlook.com of via internet
<https://de-vrolijke-kaarters.webnote.nl>

'De Vrolijke Kaarters' is een klein maar vooral een gezellig clubje ,die over het gehele jaar af en toe een presentje heeft.

Er wordt op woensdagavond gekaart in de Blyde Incomste van 19.30 uur tot 23.00 uur de Blyde Incomste kunt u vinden aan het Rembrandpark 1a 5143 GA te Waalwijk.

En onze competitie begint woensdag 6 september. Voor meer info bel onze



Haiku...

Onderzoek tijdens de Coronatijd wees uit dat we het ná corona helemaal anders zouden gaan doen. We werden ons meer bewust van vervuiling door het vliegverkeer en de gevolgen daarvan op de klimaatverandering. De intenties waren gemeend, maar de werkelijkheid blijkt weerbarstig. We pakken weer massaal het vliegtuig.

MATELOOS

Alle remmen los
We vliegen van hot naar her
Mag het wat minder?!

Ank Naerebout



Op de koffie bij...

Katerijna Sholka, steun en toeverlaat voor de Oekraïners in Waalwijk

Katerijna, is voor de liefde naar Nederland gekomen, en woont sinds zeven jaar in Waalwijk. Ze is goed geïntegreerd en heeft examen gedaan. Ze komt uit de stad Vinnitsya, waar het nu redelijk rustig is.

Ze kreeg in maart 2022 een berichtje van de burgemeester, of ze misschien iets wilde betekenen voor de vluchtelingen in Waalwijk. Ze is samen met Olena Damen en de burgemeester naar de eerste opvangplek gegaan, en heeft daar tien vluchtelingen geholpen met tolken. Zonder baan, de vluchtelingen gaan helpen, en leuke dingen met ze gaan doen.

Het NH-hotel is nu van stichting Sterk huis. Ralph van der Wiel - coördinator

van de opvang - heeft geholpen werk te vinden.

Katerijna is begonnen binnen de gemeente als tolk, 1 maand als vrijwilliger gedaan en nu in dienst. Ze is nu aanspreekpunt in de gemeente Waalwijk voor de Oekraïense vluchtelingen en is coördinator van 110 mensen op de 13 toplocaties. In het hotel is Katerijna tolk bij voorlichting en gesprekken.

In Nederland is het anders dan in het thuisland, ze had graag verder gegaan als pianolerares. Maar dat was lastig. Ze heeft hier veel verschillende werk gedaan. Ze is getrouwd met een Nederlandse man, die er voor heeft gezorgd dat ze snel de taal leerde en ge-

ïntegreerd was. Daardoor heeft ze een goed beeld van hoe moeilijk het is voor de mensen nu.

Katerijna werkt veel samen met de gemeente en heeft een eigen bedrijf als zelfstandig tolk. In het hotel wonen 225 Oekraïners, waarvan 70 kinderen. 30 procent van de mensen zijn aan het werk.

Haar vader was hier 69 jaar maar voelde zich toch meer thuis in Oekraïne en is teruggegaan, ze heeft hem al een half jaar niet gezien.

Katerijna zou graag weer een keer naar de Oekraïne willen, gewoon voor een paar weken. Haar beste vriendin en vrienden zitten daar.

Op de dag van dit interview (24/08) was het Onafhankelijkheidsdag in de Oekraïne



Svitlana en Katerijna

Op de koffie bij...

Svitlana Kryshchyna, Oekraïense met het hart op de juiste plaats



Svitlana is sinds 19 september 2022 in Nederland en moeder van 3 kinderen, heeft een opleiding tot lerares wis- en natuurkunde gedaan. Gevlucht vanuit de regio Nova Kahovka Kherson. Die is sinds de uitbraak van de oorlog bezet door de Russen. Svitlana is gevlucht met man en twee kinderen. De oudste zoon is nog daar, want die heeft dienstplicht. "We hebben hem 1 jaar en 8 maanden niet gezien en hij wordt erg gemist".

Svitlana heeft vier jaar gewerkt op een school, en daarna heel lang zwangerschapsverlof gehad. Dat duurt drie jaar en is betaald. Ze heeft als hobby popjes

maken, en verkoopt deze popjes ook via een eigen website, vooral in Amerika.

In Nederland is het heel goed, ook op de locatie waar ze wonen. Svitlana is hiervoor nooit in het buitenland geweest, en het was een grote stap om te vluchten, daarom zijn ze pas in september weggegaan.

We zaten volledig geïsoleerd, regelmatig waren er bomaanslagen en ging het luchtalarm.

Het was heel erg, alles werd gecontroleerd. Veel aandacht werd er besteed aan mannen, de kleren moesten uit om tatoeages te bekijken. Kleren in de kleuren van de vlag werden niet gedragen uit angst voor irritaties.

Het ergste was de logistiek, door het gebrek daaraan kon ik mijn poppetjes niet opsturen. De oplossing was ook een groot risico. Na twee maanden waren er bestelbussen die reden naar Oekraïne. Die werden gecontroleerd door de Russen en daarom werd alles goed ingepakt, zonder nationalistische tekens. De enige manier om geld te verdienen was ze te sturen naar onze zoon in Odessa. De rest ging via daar naar het buitenland.

Doordat ik geen toegang had op mijn website ben ik veel klanten verloren.

In de toekomst gaan we verder. Werk doen en geld verdienen met dingen waar ik blij van word.

Alles wat we hadden is weg. Mijn man had een groot huis, kan alles zelf met zijn handen maken. Hij spreekt de taal niet maar omdat hij erg handig is kon hij snel werk vinden. We hebben afgesproken: "we zijn niet verdrietig en gaan gewoon verder, de Nederlandse taal leren en veel nieuwe dingen".

De kinderen kunnen naar school, en er zijn mogelijkheden om te werken. We hebben veel meer tijd met familie.

Nederlanders zijn aardige mensen. Onze dochter zit op de ISK en zoon zit in Sprang-Capelle op school.



De vlucht duurde tien dagen met de auto en ging via Rusland, Letland, Litouwen, Polen, Duitsland en Nederland. Svitlana zou alleen terug willen naar Odessa.

Haar zoon vraagt waarom er oorlog is. Ik denk dat hij niet de enige is, en meisje je hebt ons land alleen al door dit gesprek al veel gebracht.



Wil je kijken wat Svitlana voor moois maakt?
Facebook
@Sveta Kryshchyna

Instagram
@svetlana_kryshchyna_dolls

etsy.com
<https://www.etsy.com/shop/HappyToysBySvetlana>

Op de koffie bij...

Iryna Siddik



Mijn naam is Iryna Siddi, ben 43 jaar oud. Ik ben Oekraïens heb mijn hele leven vóór de oorlog in de stad Charkiv gewoond.

Ik heb een hoge opleiding gedaan en ben afgestudeerd aan de Kharkiv National University met een hoofdvak in journalistiek. Ik werk heel graag met tekst. Ik schreef artikelen voor tijdschriften en internet media. Ik ben ook de auteur van mijn eigen boeken en gaf vóór de oorlog lessen aan beginnende auteurs in Charkiv.

Ik ben getrouwd. Mijn man is een zanger, geëerd kunstenaar (een eretitel) van Oekraïne.

We hebben een vrij groot gezin: we hebben vijf kinderen, een zoon en vier dochters.

Tijdens de laatste maanden vóór de Russische invasie volgden mijn man en ik, net als veel mensen over de hele wereld, het nieuws, waarin voortdurend de oorlogsdreiging werd besproken.

We kennen dierbare mensen in Nederland, ze wonen in Rotterdam. We gingen vroeger naar hen met het hele gezin op vakantie. Zij waren het die een paar dagen voor het begin van de oorlog belden en aanboden om onze kinderen een paar weken naar Nederland te laten komen, omdat de situatie erg gevaarlijk werd.

Sommige kinderen waren thuis, gingen naar school, iedereen had zijn eigen schema, ze o.a. met muziek en zang. Een van de dochters moest dat jaar de school afmaken, en zij en haar klasgenoten begonnen net de afstudeerwals te leren dansen.

Ik wilde ze niet laten gaan en kon niet geloven in de reële mogelijkheid van een oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Maar mijn man was ervan overtuigd dat wij de kinderen minstens voor een week naar een veilige plek moesten brengen, voordat de mogelijke ellende zou beginnen. Daarom belde ik de school op en waarschuwde dat de volgende week kinderen niet zouden komen. We wisten toen nog niet dat de kinderen slechts twee dagen voor het begin van de oorlog met een van de laatste vluchten vanuit Kiev naar Amsterdam waren vertrokken.

Mijn man en ik bleven alleen achter. Het was voor de eerste keer in drieëntwintig jaar huwelijk dat ons huis, altijd erg luidruchtig, werd geconfronteerd met volledige stilte en lege kinderkamers.

Kharkiv ligt slechts 30 kilometer van de grens met Rusland. In de ochtend van 24 februari naderden Russische tanks de stad en werden hoge flats beschoten waar nog mensen sliepen.

Ik werd wakker door het geluid van explosies en een paar minuten later kreeg ik een bericht van onze zoon, die zijn jongere zusjes naar Rotterdam bracht en op 24 februari om negen uur 's ochtends een retourticket had voor een vlucht naar Oekraïne. Hij belde: 'Mam, ik kan niet vliegen, het vliegveld in Kiev is gesloten en wordt gebombardeerd. De oorlog is begonnen.'

Vervolgens waren er verschrikkelijke explosies, een constant luchtalarm, paniek op straat vanaf zes uur 's ochtends, enorme wachtrijen voor benzine, gesloten deuren van supermarkten en winkels. Mensen renden overal naartoe: naar geldautomaten, kelders

en schuilplaatsen, naar auto's en apotheken. Na een paar uur werd er een avondklok afgekondigd - de stad raakte volledig verlaten. Een vreselijk gevoel - geen enkele persoon op straat en geen werkende verkeerslichten.



Russische tanks schoten rechtstreeks op de appartementen en verbrandden huizen en auto's. Mensen renden naar de metro en schuilkelders. Sommigen stierven door granaatscherven en bleven op de stoep liggen. Ik heb nog steeds een oudere vrouwe voor ogen wier been was afgescheurd. Russische soldaten kwamen de stad binnen en straatgevechten begonnen.

Mijn man en ik gingen op de grond in de gang wonen, om de regel van "vier muren" te houden. Het was moeilijk om te slapen, zodra we wakker werden keken we gelijk naar de Telegram-kanalen om er iedere keer erachter te komen dat de Russen erin waren geslaagd en dat ze binnen een paar uur weer een nieuwe bom tot ontploffing zouden brengen. En ze bombardeerden best veel.

Pas twee weken later konden ze het huis verlaten, in een vergeefse poging

om voedsel te vinden. Supermarkten waren gesloten of hadden lege schappen. Er was helemaal geen brood. Maar ik heb wat chocoladerepen gevonden. Mijn man is een insulineafhankelijke diabetespatiënt, dus ik at alleen die chocolade, en liet het voedsel wat over was in de ekoelkast voor hem liggen.

Het was in de tijd toen ik het contact met mijn ouders verloor, die tijdens de corona quarantaine naar een landhuis op 100 kilometer van Charkiv waren verhuisd en vanaf de eerste dagen van de oorlog onder bezetting waren. Russische soldaten vielen hun landhuis binnen dreigend met automatische wapens. Ze draaiden alles om op zoek naar communicatiemiddelen, namen de telefoon van vader af en een auto met het opschrift "invaliden". Maar mijn moeder slaagde erin haar mobiele telefoon te verbergen en er een andere, oude, niet-werkende telefoon in te stoppen. Dankzij deze telefoon hebben we elkaar later kunnen vinden.

Ik was de afwas aan het doen toen er een bommenwerper over het huis vloog. Vreselijk geluid. En dan, midden in het raam, een explosie en een enorme rode flits. Het was zo dichtbij dat het leek alsof de bom op de tegenoverliggende kinderspeelplaats was ingeslagen. Ik kan me niet herinneren dat mijn handen en benen ooit zo trilden. Ik ben nog nooit zo snel naar het toilet gerend en niet vanwege fysiologische behoeften, maar omdat het de veiligste plek in het hele huis was.

Die avond begon ik te denken dat ik de stad moest verlaten. De eerste keer

Lees verder op pagina 11

adverteerders

ceva
LOGISTICS

Kom jij Maintenance team bij CEVA Logistics in Waalwijk of Tilburg versterken?

Voor info en interesse neem je contact op met team Recruitment via 06-11436815 of mail naar Recruitment-benelux@cevalogistics.com met het onderwerp Maintenance.

Graag tot snel!

DARE TO GROW





Download 'm gratis!

WaalwijkApp

Waalwijk binnen handbereik

Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



“De 80??”: gewoonweg prachtig !!!

Komend weekend staat De Langstraat weer op zijn kop. Voor de 41e keer gaat dan “De 80” (van de Langstraat) van start, georganiseerd door de Stichting met dezelfde naam. Dat hadden er 2 meer kunnen zijn maar vanwege Corona waren er geen wandeltochten in 2020 en 2021.

“De 80” is inmiddels één van de grootste evenementen in Waalwijk en omstreken. Zaterdag en zondag brengen de wandelaars c.q. lopers tienduizenden mensen in De Langstraat op de been. Die zorgen ervoor dat de deelnemers als het ware op een golf van enthousiasme naar de finish worden gedragen. Deze wandeltocht gaat door vier gemeenten en doet 12 plaatsen aan. Stads- en/of dorpsgrenzen vervagen dit weekend. Daarmee is “De 80” niet alleen een sportevenement maar ook een sociale activiteit waar mensen elkaar ontmoeten en aanmoedigen. Een allemachtig en prachtig instrument om mensen uit te dagen, maar ook om mensen te binden. Talrijke straten en buurtschappen worden door de bewoners samen versierd. In de loop der jaren zijn hierdoor vele vriendschappen ontstaan. Dat is wat deze uitdagende wandeltocht allemaal te weeg brengt. Naast “De 80” organiseert de stichting dit weekend ook nog de MiNi 80 voor

deelnemers tot 12 jaar over een afstand van 6km en de MiDi 80 (40 km) voor iedereen vanaf 12 jaar. Onze Wijkkrant gaat met zijn lezers even terug in de tijd om te zien hoe “De 80” van de grond is gekomen en een vaste plaats op de evenementenkalender heeft gekregen.

Hoe het allemaal begon

De afnemende belangstelling voor de jaarlijkse braderie in het centrum van Waalwijk bracht in 1980 enkele mensen op het idee om een zogenaamde Kennedymars te organiseren. Dergelijke marsen waren in dat tijdsgewricht heel populair. Animator was Ton Dijkmans van het toenmalige weekblad “De Maasroute”. Start en aankomst waren in het voormalige sociaal-cultureel centrum De Leest in winkelcentrum De Els. Alhoewel deze mars niet geheel vlekkeloos verliep had Ton de smaak te pakken en wilde in 1981 een echte Kennedymars organiseren. Hij riep de hulp in van de ambtenaar Sportzaken Nol de Klein Die op zijn beurt zijn collega Wim van Kuik van Financiën inschakelde. Gedrieën vormden zij het eerste bestuur van de Stichting “De 80 van de Langstraat” De eerste mars werd gelopen in 1981 en trok 168 deelnemers. Een tent op het Raadhuisplein was het begin- en eindpunt van de eerste echte 80. In het begin was de opzet volgens Van Kuik echt amateuristisch. Volgens hem was het

vooral veel improviseren. Zo werden de broodjes door het bestuur en hun echtgenoten gesmeerd bij iemand in de keuken en vervolgens naar de verschillende posten gebracht. Na afloop van de wandeltocht moest het bestuur, op verzoek van de gemeente, zelf het Raadhuisplein schoonvegen. Van Kuik merkt op dat de eerste tochten echte wandeltochten waren. Hardlopen was verboden. Verbaasd hoort hij aan dat momenteel de snelste tijden die worden gelopen rond de 5 uur liggen. Hij fronst zijn wenkbrauwen en merkt op dat dit geen wandelaars zijn maar hardlopers. Die werden in zijn tijd uit de koers genomen omdat de Kennedymars van origine een wandeltocht is.

De “snelste” wandelaar toen was Ad Leermakers, die deed er 10 uur over. Van Kuik, die 10 jaar penningmeester was van de stichting herinnert zich ook de eerste sponsoring. Francinus de Wind, directeur van Holland Heating was zo onder de indruk van “De 80” dat hij spontaan 2.500 gulden doneerde. In de jaren 80 was er overigens een hausse aan Kennedymarsen in Nederland. De naam is ontleend aan de Amerikaanse president John F. Kennedy. Die vroeg zich in 1963 af of officieren van het Marinierskorps wel voldoende uithoudingsvermogen hadden om binnen 20 uur 50 mijl (80,467 km) te lopen. Zijn broer Robert was de eerste Amerikaan die de 80 km liep in 17 uur.

“De 80” nu

Onze redactie leek het leuk én interessant om eens een kijkje te nemen achter de schermen van deze inmiddels zeer populaire wandeltocht. Niemand beter dan de huidige voorzitter Tijs van Beurden kan daarover vertellen. Hij draait al enkele jaren mee bij “De 80”. Eerst als bestuurslid voor medische zaken, daarna van 2018 tot eind 2019 als interim-voorzitter en daarna als een rasechte voorzitter.

We ontmoeten een opgewekte voorzitter die ons trots kan mededelen dat zo ‘n 5 dagen voor de start zich al 1631 lopers hadden ingeschreven voor de 80 km, 142 voor de MiDi (40 km) en 350 voor de Mini 80 (6 km). Elk jaar is er een thema. Dit jaar is dat “Karnaval”, omdat de Mini 80 dan 11 jaar bestaat.



Trotse Mini's

Tijs is 37 jaar, heeft een vrouw en 2 kinderen en woont sinds een paar jaar in Veen. In het dagelijkse leven werkt hij bij de gemeente Den Bosch als Veiligheidskundige. Als puber genoot hij al van de passages van “De 80” door Haarsteeg/Elshout. Hij won er met zijn straat “De Hoeven” zelfs al eens de prijs voor de beste versierde “80-straat”. Tijs laat ons meteen al weten dat hij “De 80” nooit heeft gelopen en dat ook nooit zal doen. Dat botst met mijn “postuur” zegt hij lachend. Na zijn aantreden als voorzitter kwam Tijs meteen in actie. Hij breidde het bestuur uit met leden die feeling hadden met de vrijwilligers. Ook de MiNi en de MiDi groepen van “De 80” schoven aan en de contacten met de sponsoren werden geïntensiveerd. Allemaal stakeholders die onmisbaar zijn om een heerlijke wandeltocht als “De 80” te kunnen organiseren.



De start in 2022



Bij dag en dauw

De rol van voorzitter wordt door Tijs op zijn "eigenwijze" ingevuld. De boodschap die hij wil uitstralen is saamhorigheid, laagdrempeligheid en vitaliteit. Hij wil een bruggenbouwer zijn die mensen weet te verbinden en die klaar staat voor medebestuurders, vrijwilligers, sponsors, lopers en de toeschouwers langs het parkoers. Zijn doel is een fantastische wandeltocht te organiseren voor al deze verschillende groepen.

Traditioneel zit Tijs na het startschot voor "De 80" twee minuten later al met toepasselijke outfit in de geel gekleurde ambulance die over het parkoers rijdt. Als voorzitter krijgt hij zo een goed beeld van de tocht. Hij maakt links en rechts ook vaak een praatje met toeschouwers om te horen of dingen ook anders en beter kunnen. Indien nodig verleent hij ook medische bijstand.

Veranderingen

Voor "De 80" van dit jaar heeft Tijs enkele veranderingen in petto. Zo gaat de Catwalk van de Markt naar het Raadhuisplein. Op de Markt kwamen de lopers door de vele terrassen in de verdrukking. Supporters die de lopers een warm welkom wilden bieden moesten hun heil elders zoeken. De Catwalk wordt nu verplaatst naar het Raadhuisplein en gaat over de waterfontein. Letterlijk en figuurlijk een verfrissende

vondst. René van Boxtel zal dit jaar behalve laarzen ook een regencape om moeten doen als hij de wandelaars binnen gaat praten. Na aankomst lopen de wandelaars door naar de achterkant van het voormalige gemeentehuis, de zogenaamde binnentuin. Daar krijgen ze de medaille en kunnen familie, vrienden e.d. de blaren bewonderen. Dat Tijs een "sfeerman" is blijkt uit de veranderde tijd om de boel aan kant te zetten. In voorgaande jaren werd precies om 16.00 uur, na binnenkomst van de laatste loper, gestart met de opruimwerkzaamheden. Dat vond hij erg ongezellig. Hij nam daarom het verstandige besluit om het afbreken



Tijs van Beurden

en opruimen pas om 18.00 uur te laten beginnen.

Vrijwilligers

Het fundament waarop "De 80" jaarlijks wordt gebouwd zijn de vrijwilligers. Geen of te weinig betekent dat er geen tocht komt. In 2022 was er vanuit de organisatie nog een dringende oproep voor vrijwilligers. Even dreigde zelfs de tocht toen niet door te gaan. Er hadden zich maar 250 personen aangemeld, terwijl er zo'n 750 nodig zijn. Van Beurden gaf destijds aan dat wanneer het tekort begin juni niet was opgelost, de tocht niet door zou gaan. Dit jaar ziet het er veel beter uit. Er hebben zich nu al 900 vrijwilligers gemeld, waarvan er zo'n 500 daadwerkelijk worden ingezet en er 50 klaar staan om in te vallen. Deze staan onder meer bij de diverse hoofdposten, bij de drukke kruispunten en verzorgen het tassentransport.

Deelnemers

Aan "De 80" deelnemen blijkt verslavend te werken. Van de lopers die zich aanmelden heeft 60% zich ook aangemeld voor één van de vorige edities. Daaruit blijkt hoe attractief de mars in Waalwijk (en omgeving) is. Lopers roemen "De 80" vanwege de goede faciliteiten, het afwisselende parkoers, de verzorging en het enthousiaste publiek. De snelste wandelaar, of moeten

we zeggen hardloper is, al enkele jaren Dirk Jan Nieuwenhuizen. Zijn snelste tijd dateert van 2019 toen hij als eerste binnen kwam in een tijd van 4 uur en 43 minuten. In 2022 kwam hij na 5 uur, 15 minuten en 45 seconden ook weer als eerste binnen. Na hem haalden nog 1654 lopers de eindstreep. Tijs rekent dit jaar op 1800 inschrijvingen. En dit ondanks het feit dat er concurrentie is van onze zuiderburen. Liefhebbers kunnen namelijk op 9 september ook terecht in Maaseik. Daar wordt na jaren afwezigheid opeens weer een Kennedymars georganiseerd. Dat kost "De 80" een aantal inschrijvingen en scheelt dus ook aan inkomsten.

Toenemende kosten

De stichting is, net als zovele anderen, geconfronteerd met de hoge kosten die de organisatie van dit evenement met zich meebrengt. Om de kwaliteit van "De 80", als de meest gezellige en best georganiseerde "Kennedymars" in ons land te kunnen blijven waarborgen, zou eigenlijk het inschrijfgeld moeten worden verhoogd. Het bestuur vindt er geen doekjes om: de kosten rijzen de pan uit. Dat geldt voor iedereen, zowel particulier, als zakelijk, en dus ook voor "De 80 van de Langstraat". Desondanks was dit jaar het inschrijfgeld €40, inclusief pretpakket. Gelukkig heeft "De 80" een aantal goede sponsors. De RABO-bank is al jarenlang de hoofdsponsor. Dit jaar loopt het contract af. Tijs hoopt vurig dat deze bank blijft sponsoren. In totaal zijn er zo'n 10 sponsors, waarvan 40% een bijdrage in geld verstrekt en 60% diensten levert zoals het beschikbaar stellen van materialen e.d.

Tot slot

Bij het scheiden van de markt geeft Tijs nog aan dat hij het jammer vindt dat de jongeren van Tavenu niet meer bij "De 80" kunnen worden ingezet. Jammer voor "De 80", maar ook zeker voor de jongeren zelf, merkt hij op.

Hij zag dat ze een zinvolle bijdrage leverden, zeer nuttig werk verrichtten, zich gerespecteerd voelden en vriendschappen sloten. Hun gevoel van eigenwaarde werd hierdoor versterkt. Voor volgend jaar hoopt Tijs dat ook het Schoenenmuseum een partner wordt van "De 80". Het museum zit vlakbij de finish en er is massaal publiek aanwezig in het centrum. Dat zijn 3 ingrediënten voor een mooi programma en/of activiteit. Wie de schoen past...

Kleurplaat

Wil jij een mooie prijs winnen?
 Kleur deze kleurplaat in en mail
 deze naar ons (maak een foto van
 je kleurplaat) Zet er je naam,
 leeftijd en adres erbij en mail
 naar dewijkkrant@talgv.nl
 Uiterste inzenddatum is
 1 november 2023.

De winnende kleurplaat komt
 volgende keer in de Wijkkrant te
 staan en krijgt een leuke prijs van
stoereprint.nl uit Waalwijk!

Kijk op www.stoereprint.nl
 voor leuke stickers en tassen!



www.freepik.com

De vorige keer heeft Isabelle Blank van 7 jaar met
 deze prachtige tekening een mooie prijs gewonnen!



A	3		1			46		44	B	38		22		37	14		C
	6		12		11		15	16			35	D			16		9
		5	41	E	26		24		29	F	44		27	40		34	
27			G		23			7		10		19			H		26
39		30	33		48	2				I	31			17			46
J	20			18		34		43		8	K	30	4		48		
	31		10			L	43	18		45		17		6		M	
7	24		39		13	22			2	N	20	42		29	21		36
	36		37		O		21			47		P	9			26	46
47	28	Q		5			32			35		19		R	25		33
40		25	14		S	3		15		23	41			11	T		45
28		1			8	U		12		42	38	13			4		32

- A. Die dam houdt z'n mond (8)
- B. Dubbele schijfmuur (7)
- C. Die bouwstelling vraagt om talent (13)
- D. Die kom bepaalt het niveau! (10)
- E. Daar loopt het maaiveld (op) af (5)
- F. Hiervoor zijn schappen bedoelt (11)
- G. Kantwerk (11)
- H. Natte bedoening (13)
- I. Ruimte voor de Rivier (8)
- J. Griekse letterboeken (11)
- K. Dat krijg je met N! (12)
- L. Woning met vaart (10)
- M. In die molen wordt vergadert (12)
- N. Die slaper komt met iets nieuws (12)
- O. Reservoir voor melk of water (6)
- P. Sassen zonder urine (8)

- Q. Die draait vloeistof om! (11)
- R. Dat zit er tussen wal en schip (9)
- S. X-doorgang (9)
- T. Slingerwerk(woord) (9)
- U. Zeegang (12)

De Wijkkrant Crypto

Los deze cryptogram op en mail het juiste
 antwoord naar dewijkkrant@talgv.nl

Doe dit voor 1 november 2023 en maak kans op
 een bos bloemen! (Vergeet in de mail niet je
 NAW-gegevens door te geven).

Oplossing vorige editie:
 Zonder een museum is een cultuur ten dode
 opgeschreven.

Prijswinnaar van de puzzel editie 1 2023
 is Celestine Ryborz. Gefeliciteerd!

Inmiddels heeft u een kadobon ontvangen van
 De Wijkkrant voor een prachtig boeket bloemen,
 op te halen bij: Flowers by Miriam Oremans.



In het onderste diagram komt de in te zenden oplossing, een citaat van een Nederlandse schrijver.

1	2	3		4	5	6		7	8	9		10	11		12	13	14		
15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31	32
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48		!

Vervolg 'Op de koffie bij: Iryna Siddik'

kon ik geen dingen inpakken. Toen ik de kamer van de jongste meisjes binnenkwam, voelde ik zo erg wanhoop bij de gedachte dat ze niet meer in hun eigen bed zouden slapen. Het vertrek werd nog een paar dagen uitgesteld, omdat ik me erg ziek voelde.

Nu begrijp ik dat het de enige juiste beslissing was om naar de kinderen in Rotterdam te gaan, maar in die tijd was het erg moeilijk om het huis te verlaten. Mijn man en ik namen de verloofde van onze zoon en haar moeder in de auto mee, die sinds de eerste dagen van de oorlog in een auto in de ondergrondse parkeergarage woonde.

Wij waren zeven dagen onderweg naar Nederland. Het meest verontrustende waren de benzinstations die tot de laatste druppel leegliepen. Toen de benzine op was, gingen gezinnen met hun kleintjes wandelen. Het ergste was de tegenliggers te zien; daar reden mannen die terugkeerden van de grens in lege auto's zonder vrouwen en kinderen.

Kharkiv telde tot 22 februari ongeveer 2 miljoen inwoners, en anderhalf miljoen verlieten de stad in de eerste maand van de oorlog. Alleen in apocalyptische films had ik zo veel auto's een stad zien verlaten. Ik keek naar de auto's met het opschrift "KINDEREN" op de ramen en was God en mijn man dankbaar dat onze kinderen al veilig waren.

Pas een week later bereikten ze Rotterdam, ontmoetten de kinderen en gingen samen naar het vluchtelingenopvangcentrum.

We brachten drie weken door in een hostel, waar we samen met andere gezinnen wachtten tot ze een woonruimte voor ons hadden gevonden. De kinderen huilden en smeekten om naar huis te mogen, dus moesten we voortdurend uitleggen waarom we niet meer terug konden.

Twee charmante gastvrouwen van het hostel samen met burens, vrienden en vrijwilligers probeerden onze emotionele toestand zoveel mogelijk te verzachten, en introduceerden zelfs een hele reeks evenementen: een fietstocht, een picknick in de tuin en zelfs een minidisco voor tieners. Het waren geen gemakkelijke tijden, maar dankzij deze mensen heb ik hele warme herinneringen.

En zoals altijd, zodra we allemaal wat ontspannen waren, was het tijd om het hostel te verlaten en verder te gaan. In dit stadium werden we opnieuw bedekt met een golf van kindertranen, omdat de kinderen al begonnen te wennen aan het hostel en de omringende mensen. Het onbekende was beangstigend. We wisten niet waar de bus ons naartoe bracht en merkten alleen dat we steeds verder vanuit Rotterdam reden.

Het werd Waalwijk. Een kleine gezellige en gastvrije stad, waarin we vanaf de eerste stap steun voelden. Toen we op de locatie aankwamen, was alles voorbereid - zelfs de bedden waren zorgvuldig opgemaakt.

Nu wonen mijn kinderen en ik op een locatie in de buurt van Gemeent. Het is een groot huis waarin naast ons nog vier andere gezinnen uit Odessa, Vinnytsia en Energodar onderdak hebben gevonden. 's Morgens en 's avonds zijn er meestal files in de keuken bij het fornuis en wachtrijen voor de douche, maar we leven als een groot gezin onder één dak. Mijn huis in Oekraïne heeft geen dak meer - ons huis werd in de tweede maand van de oorlog gebombardeerd, raketten raakten de kinderkamers, vernielden de dragende muur en verbrandden de binnenkant.

We wonen al ruim een jaar in Nederland, de jongere kinderen gaan naar school, de oudere meisjes studeren online aan Oekraïense universiteiten en werken hier in cafés.

Ik kreeg een baan als vrijwilliger bij NH hotel waar ook Oekraïners zitten. Er werd een vrouwenclub opgericht om vrouwen in staat te stellen met elkaar te communiceren en elkaar te ondersteunen. Ook mijn ouders heb ik uit het bezette gebied weten weg te halen, en ook zij wonen nu in Waalwijk. Mijn moeder kreeg een baan in een museum en mijn vader werkt bij Van Mossel.

De oorlog sneed mijn leven met een scherp mes in 'voor' en 'na'. Ze verwoestte ons huis, verdreef ons uit het geboorteland. Wij zijn vluchtelingen geworden, de oorlog ontnam de vrienden van de kinderen en ook hun normale leven. Het moeilijkste is nu dat gevoel van onbekendheid die nog steeds blijft hangen.

Er zijn veel geweldige mensen in mijn leven gekomen, zowel Nederlands als

Oekraïens, en daar ben ik het lot dankbaar voor.



Toen ik bij onze nieuwe woning in Waalwijk aankwam had ik moeite om mijn reistas de steile wenteltrap op te tillen; Ik liep snel door de kamers en merkte het enorme dubbele raam in de badkamer op, de schuine plafonds in de slaapkamers die typisch zijn voor Nederlandse huizen, de kasten in de nissen en het uitzicht vanuit het raam, gekopieerd uit Anderson's sprookjes.

Toen kwam Ralph. De lange blonde met blauwe ogen die probeerde oprecht onze namen uit te spreken en te onthouden. In het Engels zei hij dat hij een medewerker was van de gemeente en dat zijn taken onder meer bestonden uit het helpen van Oekraïense gezinnen met kinderen.

"Do you need something?" - een eenvoudige, verraste vraag. Als reactie hierop bleek alleen het plichtsbeleefde "Nee, dank je! Alles is oke."

"Oke", maar mijn stand kwam eens niet in de buurt van oke.

"If you need something, let me know... U valt, net als alle Oekraïners, onder een beschermingsprogramma."

Destijds werd mijn geboortestad ruim een maand lang "verdedigd" door Russische tanks, hagelstenen en kruisraketten, waardoor mensen in de kelders zaten, de benen van aarzelende voorbijgangers werden afgerukt en woonwijken werden vernield. Door de zin "wij beschermen jullie" begon de meerderheid van de inwoners van Charkiv hun ogen te trillen of hun vuisten te balden. Maar het blijkt dat bescherming anders is ...

Voor mij is bescherming wanneer in het buitenland, bij het huis waar je maar een paar dagen woont, plotseling een kleine vrachtwagen aan komt rijden en een goedaardige oude chauffeur, tot grote vreugde van de kinderen, er fietsen uit haalt, zodat je kinderen net als buurtkinderen door de straten kunnen rijden.

Bescherming - als een gepensioneerde Nederlander twee keer per week na het eten naar de werkplaats komt om gratis fietsen voor Oekraïense kinderen te repareren, kettingen aan te spannen, wielen op te pompen en het stuur in hoogte te verstellen.

Bescherming - wanneer, aan de vooravond van de eerste schooldag, de gastvrouw van een naburig café een dienblad met kant-en-klare broodjes naar de kinderen brengt voor een tussendoortje tijdens de pauzes.

Bescherming - wanneer lokale jongeren langs alle uitgaansgelegenheden in hun stad gaan en cadeaukaartjes uitgeven voor een bowlingbaan, een trampolinedeuren (als een gek springen met de kinderen), een voetbalwedstrijd (toen was ik voor het eerst naar zo'n wedstrijd geweest), minigolf en een pretpark.

Bescherming - wanneer de eigenaar van de bar sluit die voor de rest van de dag en trakteert volgens het principe: vrouwen - drankjes en snacks, kinderen - ijs en een oneindig aantal muntjes voor speelautomaten.

Bescherming - wanneer er 's morgens onverwachts twee mannen verschijnen, glimlachend en zwetend tegelijk, terwijl ze een Bosch-wasmachine gewikkeld in nieuw cellofaan via de kronkelige trap naar je badkamer brengen. Ze installeren, verbinden, controleren, glimlachen, wensen je een fijne dag en vertrekken.

Bescherming is wanneer huishoudelijke apparaten uw huis binnen worden gesleept en niet eruit worden getrokken om te stelen!

Bescherming is wanneer ze een dak boven hun hoofd geven en niet vernietigen!

Bescherming is wanneer kinderen plezier kunnen hebben, en geen stapel stront op het tapijt in de kinderkamer of een verborgen mijn in de piano achterlaten!

Tegenwoordig is dit het conceptuele verschil tussen Europese en Russische waarden...

Hoe het begon Razernij op de Wollukse Hei

'Ooohhh....dat zouden we in Brabant ook moeten hebben!' Corné van Loon, 1 van de organisatoren van 'Razernij op de Wollukse Hei' is aan het woord. We zitten gezellig aan de keukentafel bij Leander Roestenberg, de broer van Corné en mede-organisator van het festival.

Corné doelt met zijn woorden op een ander festival 'Razernij in de Gaanderhei', dat hij een paar keer heeft bezocht, samen met zijn broer Leander. De gezinnen van beide broers en zelfs de hond mocht mee naar Gaanderen. Op dat festival maakten zij kennis met het concept, namelijk zelf een festival organiseren voor het goede doel. Met het hele gezin genoten ze van de muziek van lokale bandjes, hamburgers, ijsjes en speeltoestellen voor de kinderen.

Na een paar jaar roepen dat ze dit in Waalwijk ook wilden organiseren, hebben de broers dit uiteindelijk ook geregeld. Ze organiseerden dit festival samen met Selena, een dochter van Corné. Selena volgt de studie Leisure & Events, en heeft veel van de organisatie voor dit festival op zich genomen.

Er kwam nogal veel bij kijken om dit te organiseren. De locatie was snel geregeld, dit was de achtertuin van Corné. Het goede doel werd ook snel gekozen: Stichting Matchis, zij zijn het Nederlands centrum voor stamceldonoren. Stamceldonoren zijn nodig voor bijvoorbeeld mensen met leukemie. Dit doel stond erg dichtbij het organisatie team persoonlijk, maar spreekt ook veel andere mensen aan. Volgens Leander is dat de sleutel tot succes.

Een tuinfestival in je eigen achtertuin, hoe werkt dat?

De taakverdeling in de organisatie verliep soepel. Leander werd verantwoordelijk voor muziek, geluid, licht, podium etc. Selena regelde vrijwilligers in de dagen vooraf, de dag zelf en de dagen achteraf. Corné heeft zich bezig gehouden met organisatie en samen met Selena heeft hij de vergunningen aange-

vraagd. Hierbij zijn ze erg goed ondersteund door de gemeente Waalwijk. De eerste aanvraag was volledig onjuist en kon meteen de prullenbak in, maar de gemeente heeft de organisatie goed op weg geholpen door aan te geven wat er wel moest gebeuren.

Er vond ook een veiligheidsoverleg plaats waar handhaving, brandweer Tilburg, iemand die zich bezighoudt met milieuzaken bij de gemeente en politie Waalwijk aanwezig waren om ervoor te zorgen dat er een calamiteitenplan was. Er kwam wel erg veel bij kijken wat het organisatie team vooraf niet heeft voorzien.

De muzikanten

Alles moest natuurlijk zo goedkoop mogelijk geregeld worden. De muzikanten moesten bereid zijn om belangeloos te komen spelen. De band 100 % Katoen had al snel toegezegd te willen spelen op de Razernij, DeepWhite zegde ook snel toe en zij zouden de afsluiter van de avond worden. Dit zijn grote namen in de omgeving en dat helpt wel met het vinden van meerdere bandjes. In Gaanderen speelt iedere editie de trash/punk band No1408. Die band wilde ook graag in Waalwijk komen spelen. Vroeg in de



avond was het verzoek van de band, want anders konden ze de organisatie niet beloven nuchter genoeg te zijn om op te treden.

Downstream stond gepland maar kon helaas door omstandigheden niet komen. Dat werd pas erg laat bekend maar het was echter geen enkel probleem. Collega's 100% Katoen en DeepWhite boden direct aan allebei een half uurtje



langer te spelen. Een opluchting voor de organisatie want last-minute een band bijregelen is niet makkelijk

Battle of the Bands

In de middag kwamen 7 schoolbands uit Waalwijk en omgeving meedoen met 'The Battle of the Bands'. Een bandstrijd tussen 7 schoolbands. De deskundige jury bestond uit Chris Roestenberg, zoon van Leander en zelf jaren lid geweest van een schoolband. Astrid van Loon, partner van Corné keek zoals iedere gemiddelde festivalbezoeker kijkt, ze wil gewoon geëntertaind worden. En tot slot Michiel den Boer. Hij is ras muzikant, musical schrijver en eigenaar van Studio Soundhill in Kaatsheuvel.

Er stond veel op het spel. De winnende band mag namelijk twee uur in Studio Soundhil eigen muziek opnemen. De opname wordt ook afgemixt. Maar er was nog een verrassing. De dag zelf was Twan van Gelder aanwezig, hij houdt zich ook bezig met de organisatie van Borkpop. De winnende band mag volgend jaar Borkpop openen.

De organisatoren wilden wel dat alle bands een eerlijke kans zou krijgen. Ze hebben daarom besloten dat niemand van te voren een tijdstip kreeg waarop ze gepland stonden. Alle schoolbands moesten er zijn om 13.00u en om 13.30u speelde de eerste band. De ervaring leert namelijk, dat anders de laatste band veel publiek heeft, maar de eerste band in een bijna lege tent speelt. En dat zou erg jammer zijn. Deze jonge muzikale talenten zijn de toekomst en nu speelden ze allemaal voor ruim 200 bezoekers, voor sommigen een geheel nieuwe ervaring. De sfeer was geweldig. Veel muzikanten kennen elkaar uiteraard en er ontstond in de tent een gezellige mengelmoes onder het publiek. De winnaar werd Mark of the Question?, de schoolband van het

D'oultremont College. Zij openen dus volgend jaar Borkpop.

Sponsors en helpers in het zonnetje, Fabulous Rental werd hoofdsponsor

Op het terrein stond de tent van AZG en de tent van CC de Vastlopers, allebei in de tuin van Corné. Gelukkig konden ze ook gebruik maken van de tuin van beide burens. Aan de ene kant was er voor fietsen en auto's parkeerruimte en er werd een mini-camping gerealiseerd. De organisatie van Razernij in de Gaanderhei waren met vrienden en familie naar Waalwijk gekomen en wilden graag overnachten. Aan de andere kant stond het Food en Fun plein met stormbaan van Moonen

Maar er was nog meer te beleven. Kluis 8, Rob van beek stond er met zijn bekende Kluis8 Burgers. Selena, Corné en Leander hadden voor weinig geld een frietwagen gehuurd (Tatjes on Wheels) en daar stonden vrijwilligers in te bakken. Albert Heijn sponsorde friet en snacks, zodat de opbrengst ook naar het Stichting Matchis ging. Uit Vlijmen kwam Damiliano van DE patisserie met ambachtelijk ijs, ook hij heeft een deel van zijn opbrengst gesponsord.

Er waren pannenkoeken van Jan uit een poffertjeskraam. Pannenkoeken van Jan hebben alles volledig gesponsord. Voor de drank werd er contact gelegd met Walther de Louw Drankenhandel, doordat deze ook sponsorde kon de consumptieprijs laag kon blijven. Maar de absolute hoofdsponsor was toch echt Fabulous Rental uit Waalwijk. Want wat is een festival zonder podium, licht en geluid? De heren van Fabulous Rental hebben flink uitpakket waardoor het geluid en licht perfect was. Selena, Corné en Leander zijn alle sponsors ontzettend dankbaar en in het bijzonder Fa-

bulous Rental. De muzikanten waren ook zeer tevreden over de opzet van de Razernij.

Scholengroep de Langstraat heeft een mooi bedrag gesponsord waardoor de Battle of the Bands mogelijk werd gemaakt. Verder hebben nog veel ondernemers uit Waalwijk ook een bijdrage geleverd. De organisatoren gingen langs bedrijven om posters op te hangen en raakten daar in gesprek met de ondernemers. Het enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat er spontaan gesponsord werd door winkeliers en bedrijven.

Ook fotografen die vaker op festivals fotograferen waren erbij, Bart van Vught en Saskia de Jong hebben prachtige foto's gemaakt. Het opbouwen ging soepel, vrienden en bekenden kwamen borden schilderen etc. De laatste verse ingrediënten moesten nog vlak van te voren gehaald worden bij de Sligro. Een toiletwagen, deels gesponsord door Kings trailers uit Vlijmen, moest opgehaald worden en zo ook de koelaanhanger bij Boels. Want wat is een festival zonder een lekker koud biertje.

Het organisatieteam werd ook uitgenodigd in Goirle tegelijk met de organisatie van RetRock, waar ze tijdens een radio-uitzending een flinke tijd over beide festivals hebben zitten praten. De organisatie van RetRock sponsorde ook meteen maar liefst 10 kaartjes voor RetRock.

De mensen konden hier op dag van het festival lootjes kopen. De opbrengst ging ook weer naar Stichting Matchis en de winnaars van de winnende loten werden dezelfde avond bekend gemaakt.

Er werd zelfs nee verkocht aan de deur

Een jaar geleden heeft de organisatie de grens voor het aantal bezoekers gezet op 350 mensen. Onder andere omdat het de eerste keer was, dan is het een overzichtelijk geheel. Maar ook omdat ze dachten dat ze zonder vergunning konden draaien, maar dat bleek uiteraard niet te kunnen. Ze vroegen namelijk entreegeld.

Zaterdagochtend op de dag zelf waren ze uitverkocht. Er moest gewoon nee verkocht worden aan de deur. De mensen die het wel gelukt is om online een kaartje te kopen kwamen terecht bij de website van Stichting Matchis. Dat zag er strak, professioneel en vertrouwd uit.

De opbrengst voor Stichting Matchis

Met alle enthousiaste verhalen van de organisatoren, zou je bijna het goede doel vergeten. Wat een opbrengst was dit, ver boven verwachting: EUR 7.264,23. Op de website van Stichting Matchis kun je zien wat het doel is van de Stichting, waar ze voor staan.

<https://www.matchis.nl/>

Ze hebben fantastisch samengewerkt met Selena, Corné en Leander en hebben meerdere keren hun dankbaarheid getoond. De stichting regelde T-shirts voor de vrijwilligers en ook de festivalbandjes die de bezoekers bij de entree kregen, dat gaf een professionele uitstraling.

De opbrengst van de verkoop van T-shirts van de Razernij ging ook naar de Stichting. Sommige maten waren op de dag zelf helaas uitverkocht. Mensen waren zo enthousiast dat er later nog nabesteld werd.

De volgende editie

Er zijn nu al bands die vragen of ze de volgende editie mogen spelen. Dat is wel erg bijzonder en een groot compliment voor de organisatie. Ze gaan dan hetzelfde doel ondersteunen, Stichting Matchis, omdat de samenwerking zo goed was gegaan. Voor de volgende editie moeten we dus nog twee jaar geduld hebben.



De datum voor de 2025 editie van Razernij op de Wollukse hei is wel al bekend, 31 mei 2025 is de voorlopig vast gezette datum. Deze datum kan iedereen alvast in zijn agenda zetten, Selena heeft het draaiboek al klaar liggen, dus het komt helemaal goed.

Maar... Er is nog wel een kleine verrassing voor 2024. The Battle of the Bands wordt wel volgend jaar opgezet. Dit initiatief werd namelijk door de scholen en door Musiccool ontzettend goed ontvangen. Dus houd de berichten volgend jaar goed in de gaten!

Dankbaar en enthousiast

Het enthousiasme van dit fijne team werkt aanstekelijk. Zij zijn de bezoekers, de vrijwilligers, de sponsors, de muzikanten en iedereen die ergens geholpen heeft die dag enorm dankbaar. Het meest gehoorde compliment van bezoekers was achteraf: Gaaf, topsfeer en vooral veel oude bekenden gezien!

RKC doet mee!

Voetballers en boeren, hebben die iets gemeen?

Zeker wel. Het voetbalteam, en de medewerkers van RKC hebben er allemaal belang bij goed en gezond te eten. Wie niet? En waar komt Heerlijk voedsel vandaan? Juist van een boerderij.

En wat wil je dan? Natuurlijk de hoogste kwaliteit, gekweekt op een natuur-inclusieve wijze. Smaakvol, gezond, en eerlijk voedsel van om de hoek.

Frank van Mosselveld, directeur RKC en de kok Vincent van der Zwan zijn erg enthousiast over het voedselpakket dat Herenboerderij de Langstraat gaat bieden. Vincent gaat al het lekkers van het seizoen, voor het RKC team verwerken tot heerlijke maaltijden. RKC gaat voor liefst 25 monden voedsel afnemen!

Wendy Smits, manager MVO en Duurzaamheid, namens RKC, Vincent van der Zwan, de kok van RKC en Mathijs van Daalen, voorzitter van Herenboeren de Langstraat, bekrachtigden met



een handdruk de gemaakte afspraak. Emma is bestuurslid van Herenboeren de Langstraat en reusachtig blij dat Aardpeer "haar" coöperatie gekozen heeft als 1 van de initiatieven die ondersteund gaat worden.

Aardpeer, een ideële organisatie, gebruikt haar fondsen en netwerk voor de aankoop van grond. Met praktische plannen willen zij de komende 7 generaties, bijdragen aan een vitale bodem, gezond eten en een grotere soortenrijkdom. Daar past natuurvriendelijke landbouw prima bij. Daar passen de Herenboeren de Langstraat bij.

Goede grond is een voorwaarde om te kunnen boeren. Dat geldt net zo bij natuur-gedreven landbouw. Daarom inspecteerde Bart Willems onlangs de akker. Bart is adviseur van de boeren van Herenboeren Nederland. Wanneer er een interessante locatie in zicht is, adviseert hij richting de lokale coöperatie of de grond geschikt is voor de vestiging van Herenboerderij.

Zijn conclusie: de bekeken akker zit vol met leven en heeft potentie voor de vestiging van een gemengd bedrijf.

Ondertussen tekenden 93+ huishoudens een intentieverklaring.

Zij hebben straks voorrang bij een lidmaatschap. Er is slechts plaats voor ongeveer 200 huishoudens, voor 500 monden. En dat wordt dringen. Meer dan 230 huishoudens toonden al interesse en willen de hoogste kwaliteit voedsel.

Zij maken straks deel uit van een coöperatie waarvan de leden een professionele boer in dienst nemen. Meehelpen op het land mag, dat hoeft niet. Wekelijks wordt een voedselpakket afgenomen tegen een prijs vergelijkbaar met die in de

supermarkt. Er is nog plaats voor nieuwe leden. Doe als Emma en doe als RKC, doe mee.

Meer weten? Een informatie bijeenkomst bezoeken? Op zaterdagmiddag 28 okt. organiseren we een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Dylan, secretaris en Emma verzorgen een presentatie, er is gelegenheid tot het stellen van vragen en onze ambassadeur Piet de Jongh neemt u mee op een korte excursie. Daarin: allerlei wetenswaardigheden over het mogelijke grondgebruik in onze regio.

Informatie:

Herenboeren De Langstraat
facebook: herenboerendelangstraat
www.delangstraat.herenboeren.nl
www.aardpeer.nl
e-mail: delangstraat@herenboeren.nl



Kinderactiviteiten

Buurthuis Capelle

Het kinderactiviteitenteam van Buurthuis Capelle organiseert ongeveer 1 keer per maand een leuke activiteit voor alle basisschoolkinderen. Meestal vindt deze activiteit plaats op de woensdagmiddag. Zo vond afgelopen woensdagmiddag 29 maart het Paasknutselen plaats. Met hulp van ouders werd het 'knutselidee' bedacht en de benodigde materialen ingekocht. De ouders bieden een helpende hand tijdens het knutselen en natuurlijk wordt er gezorgd voor drinken en wat lekkers. Mede dankzij de creativiteit van de kids en de inzet van de ouders werd het weer een geslaagde middag met mooie creaties. Via deze weg willen wij de gemeente Waalwijk hartelijk danken voor het sponsoren, hierdoor konden we ruim inkopen doen voor materialen.

Mocht je het leuk vinden om eens te komen kijken/meedoen? Dat kan, iedereen is van harte welkom! Voor alle informatie over de activiteiten kun je terecht op onze site: buurthuiscapelle.nl of op onze Facebookpagina.

Groet,
Kinderactiviteiten Buurthuis Capelle.



De Langstraat Klassieker: iedereen kan meefietsen

Op zaterdag 23 september vindt de zesde editie van De Langstraat Klassieker plaats: een fietstoertocht door de Langstraat en Brabant. Van racefiets tot aangepaste fiets: iedereen kan meedoen aan deze dag.



Fietsers van alle leeftijden, van recreanten tot wielrenners en gravelbikers zijn welkom om mee te doen. De jongste deelnemer tot nu toe was 6 jaar, de oudste 79 jaar.



Praktische informatie:

Elke aangepaste fiets is welkom: van duofietsen, driewielers, handbikes, racerunners tot tandems.

Er is een mooie route van 20 kilometer uitgezet. Onderweg maken we een stop bij een horecagelegenheid waar ieder op eigen kosten iets kan nuttigen. Voordat we op de fiets stappen bieden we deelnemers een kop soep aan op de startlocatie. Zodat u met een goedgevulde maag op pad gaat!

Deelnemers betalen 5,50 per persoon; per deelnemer mag er één begeleider gratis meedoen.

Aanmelden voor deze groep kan tot en met dinsdag 19 september en uitsluitend telefonisch bij de GO Fit-bewegcoaches:

Annika Jabroer, tel. 06 – 22 75 03 74
Ine van Liempd, tel. 06 – 33 04 14 31

Voor alle overige fietsroutes (variërend van 20 tot 130 kilometer) kunt u zich inschrijven via

www.delangstraatklassieker.nl.

Op de website vindt u uiteraard ook alle info over de routes en het event.

Route voor aangepaste fietsen

Dankzij een samenwerking met GO Waalwijk en Uniek Sporten Midden Brabant is er dit jaar een route toegevoegd voor mensen met een aangepaste fiets. Duofietsen, driewielers, handbikes, racerunners, tandems en andere aangepaste fietsen kunnen daardoor ook meedoen.





**GO Sjors Sportief
Sjors Creatief**



**SCHRIJF JE IN VIA
SJORS.GOWAALWIJK.NL**

Sjors Sportief & Creatief start op maandag 11 september

Ook dit schooljaar kunnen kinderen tussen 2 en 12 jaar kennismaken met tal van sporten en creatieve activiteiten. Sjors Sportief & Creatief nodigt ze uit om zoveel mogelijk activiteiten uit te proberen.

Tientallen organisaties doen mee met de Sjors-actie. De website biedt dan ook volop leuke om uit te kiezen. Van drummen, allerlei creatieve workshops, dans en hockey tot judo, padel,

waterpolo, musical en nog véél meer. Meedoen aan een proefles is bijna altijd gratis.

Alle kinderen krijgen op school informatie mee naar huis over Sjors Sportief & Creatief. Inschrijven voor proeflessen kan vanaf maandagmiddag 11 september via www.sjors.gowaalwijk.nl. Op de website is ook het nieuwe digitale boekje te bekijken. Kies zoveel activiteiten als je wil uitproberen, schrijf je in via de website en doe mee!

Pak je agenda

We gaan mooie nazomer tegemoet, met volop activiteiten en evenementen. GO Waalwijk deelt enkele tips.

Noteer in je agenda:

- 9 en 10 september: 80 van de Langstraat
- 15 t/m 24 september: Nationale Sportweek, met ook in gemeente Waalwijk allerlei sport- en beweegactiviteiten
- 16 september: Expeditie Zuidwaterlinie, een wandeling langs natuur, historie en cultuur
- 23 september: De Langstraat Klassieker, start aan de Gaard in Waalwijk

Geen geld om mee te doen?

Wil jouw kind op hiphop, voetbal, judo, gitaarles.... maar is er te weinig geld? Je bent niet alleen. Vraag hulp.



Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld. Plus eventueel materialen, zoals sportschoenen of de huur van een instrument.

Als ouder kun je zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een tussenpersoon voor nodig. Hoe dat werkt, lees je op deze webpagina:

<https://www.sjors.gowaalwijk.nl/jeugdfonds>

GO Waalwijk Festival: kom je ook?



Op zondag 24 september vindt voor de 3e keer het GO Waalwijk Festival plaats. Tientallen aanbieders van sportieve en creatieve activiteiten laten graag zien wat ze in huis hebben én nodigen je uit om mee te doen!

Er zijn activiteiten voor jong en oud, van hockey, volleybal en schaken tot schilderen, hiphop, yoga, fietsen en een rolstoelparcours. Het Raadhuisplein wordt omgetoverd tot GO Urban-plein, met onder meer skaters, dans en DJ's. Ook kun je op diverse podia genieten van muziek- en dansoptredens, er is live cooking, kunst en nog veel meer. Sjors Sportief & Creatief is aanwezig voor een meet & greet. Langstraat FM zendt de hele middag live uit vanaf de

Winterdijk. Het belooft een superleuke dag te worden voor jong en oud!

Het GO Waalwijk Festival vindt plaats in het centrum van Waalwijk. Het familiefestival start om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Het is ook koopzondag; de winkels zijn geopend. Op www.gowaalwijk.nl worden binnenkort het programma en een overzicht van alle deelnemende organisaties gepresenteerd.



archieffoto (Jan Stads/Pix4Profs)

- 24 september: GO Waalwijk Festival in centrum Waalwijk
- 27 september t/m 6 oktober: Weken van de Ontmoeting met veel verschillende activiteiten op meerdere locaties

Kijk voor meer informatie over deze activiteiten en andere tips op www.gowaalwijk.nl. Volg GO Waalwijk ook op Facebook en Instagram.



